

Søndag den 30^{te} Januar 1881.

Jeg har gennemlest Bogen som jeg blev sendt i Dag, jeg var over over og hentede den den tidlig til Morgen og sendte min. O hvor rart det er at gennemlese alle dine Tanker Marine, altid vidner du om Din inderligeste og varmeste Kjærlighed til mig og altid Haab, og maa det aligevel være saa alt er talt og blevet til intet kun som en smertede Erindring kan vi se tilbage derfra. O hvilken haard Sjebne at mottage. Gud hjælpe os begge til at bære den. Med Taarer i Øinene har jeg gennemlest Bogen Marine, Din hengiven og trofaste Kjærlighed til mig vandrer gennem hvert et Ord, og naar jeg tenker tilbage paa hvor megen Lykke jeg derved har haft, og hvor lykkelig jeg fremdeles vilde blevet om nu ei dette havde kommet og nedbrutt alle vore sjønne Forhaapninger, O om vi fremdels kunde tilhørt hverandre Marine blevet hinanens for bestandig om vore sjønneste Drømmer kunde blive til Virklighet, hvor usigelig lykkelig vi da havde været. O jeg føler som om mit Hjærte vilde briste naar jeg tenker paa at Du ei mer er min. Dig jeg elsker over alt paa Jorden, Ja jeg maa spørge mig selv kan det være muligt! er den haarde Sjebne truffet mg som jeg ofte med Gru har tenkt paa at jeg har mistet Marine.

Mandag den 26^{te} Mai 1884.

Alerede over 3 Aar er herrunden Siden jeg sist skrev heri og mange, mange Forandringer har været siden den Tid, min høit elskede Marine har allerede i marts 3 Aar været min trofaste Hustru og sjenket mig to Børen. berett mig et velsignet og lykkelig Hjem hvor til min Lengsel altid staar da en lykkelig Tid har dette været og jeg haaber Gud sjenker os endnu en langt Tid at leve sammen i han været lovet for al sin Godhed mot mig. hanhar sjetet mig den største jordiske Lykke jeg ønsker nemlig min elskede Marine til Hustru. O ver hos hende kjære Herre Gud velsigne min dyrebare Hustru og vore Børen. og lat os engang tilslut samles alle hos Dig i Din Herlighed til et evigt Liv. Jeg er nu paa Reisen hjem og haaber at komme hjem i morgen Gud give jeg da maa finde min dyrebare Marine og mine elskede Børen Friske og raske det har været en haard Lengels Tid for mig siden sist jeg reiste hjemmenfra. Gud give alt er vel.

Petter Severin Christensen om bord i Dampskibet Drammen den 26/5 1884.

Amsterdam om bord i Dampskibet Drammen den 12^{te} November 1884.

Jeg har ogsaa i Aften gennemlest en del af min Dyrebare Marines Dagbog, som jeg forresten ofte gjør. Det er saa glædeligt at se hendes Tanker og Følelser i den Tid. det vidner alt om en trofast og inderlig Kjærlighed til mig. Og det beste

af det er at den Kjærligheden vedgaar ligefuld nu, jeg vet hun elsker mig ligesaa høit nu som den gang. Og det samme med mig. jeg elsker hende om mulig endnu høiere enn da. Ja hvilken Lykke at være gift og have et saadant Hjem som jeg har. Gud være lovet for Hans Godhet mot mig. jeg har saamye at takke ham for jeg havde Brev fra Marine i Dag, hvilket gleder mig saa meget. O gid jeg blott kunde gjøre min Marine lykkeligere end hun er, Neringsoyer borttager saa ofte den glæde vi kunde have. O kjære Gud hjælp mig til et bedre og sorgfrit Udkomme for min elskede Hustru og mine Børens Skyld. Vi fortjener at være lykkelig.

I Nordsjøen Søndag den 17 Mai 1885.

For et Aar i Dag siden var jeg tilstede i Hjemme ved min elskedes Søns Fødsel vor lille Ragnvald saa da for første Gang Dagens Lys. Ja Gud give Dig mange Aar at leve i min elskede Søn. at Din Fremtid altid maa blive lys og lykkelig, og at Du maa blive dine Forelres Glæde bestandig, det ønsker saa inderlig din Fader. Gud give Dig Kraft og Mod til at forsage alle Verdens Fristelser og Daarskaber, ja saa Du altid kan gaa frem paa den rette Vei for baade Dit timelige og aandelige Vel. Dine Foreldre elsker Dig saa og bede Dig til det bestesaalenge de formaar det. Bliv derfor en lydig og snild Gut, og modtag al nyttig Lærdom Du kan faa medens Du bliver stor, vil blive et nyttigt Medlem af Samfundet. Om Du engang i Tiden skulde komme til at lese disse Ord min kjære Ragnvald, saa husk paa at det er Din Faders Ønsker paa Din første Fødselsdag.

Dampskibet Drammen den 17^{de} Mai 1885.